

Otympliga spelen

– 10 år i Pirayas regi



Text & foto: Piraya Party Providers

Det finns många studentarrangemang i Sverige som inbjuder till stor fest för alla som vill vara med. Det finns sjöslag, lappfejder och tjällossningar, corteger, försränningar och storkar, dimmor, suntrips och vinterspel, samt mycket, mycket annat. Men få eller inga är så otympliga som de Otympliga Spelen i Umeå!

Dessa spel har - så vitt vi vet - sitt ursprung i NaKår, den gamla naturvetar- och teknologsektionen under Umeå Studentkår och har funnits sedan mitten av åttiotalet. Efter NaKårs splittring i början av nittiotalet fick Datavetenskapliga föreningen och Piraya frågan om de kunde tänka sig att ta över arrangemanget. De tackade naturligtvis ja och Pirayas första OS arrangerades 1994.

Sedan dess har mycket hänt och spelen har utvecklats och förändrats en hel del. Vissa Grenar och moment har lagts till och andra tagits bort. Otymplicer har kommit och otymplicer har gått. Program som *alltid* deltagit har försvunnit och andra har tillkommit. Vissa år har fler deltagit och andra år färre. Mycket förändras, men ändå kan vi efter varje OS tryggt konstatera att alla verkar haft jätteroligt. Det är trots allt denna glädje som är den Otympliga eldens ved och får den att brinna så starkt år efter år!

Detta år var startfältet oerhört starkt och många hade gått seriöst in för sina utklädnader. Det verkade som att alla ville vinna det åtråvärda priset "Best in Show". Många teman bjöds det på, vilka även framhölls starkt under hela OS. Uppvärmingsdagarna med ärtsoppa på torsdagen och chilli på fredagen löpte på i äkta studentanda, som sig bör.

Dessa dagars träning visade sig sitta väl, för efter lördagens inmarsch till den Otympliga arenan var alla helt inställda på och kämpade för att just deras lag skulle vinna den gyllene skidan. Hårt kämpades slutade ett lag i seger. Dessa var "Kakmonster", eller Hoolooovo, som tyckte det var på tiden att biologerna tog hem en Otymplig seger igen.

Vi vill tacka alla som deltog i de Otympliga Spelen 2004 och alla som var med och festade under dessa dagar. Ett speciellt stort tack går till de utomsockneslag som reste både långt och länge för att komma hit till Umeå och leka med oss. Vi vill ge er alla som var med en varm kram och en blöt puss och vi hoppas att ni vill komma tillbaka nästa år. Utan er skulle inte de Otympliga Spelen finnas!

